

Iton ע'תון

JNF Experience in Israël



Voor sommigen van jullie is het de eerste keer in Israël, sommigen zijn al (veel) vaker geweest. Het wordt een bijzondere reis, waar jullie het land op een andere manier gaan bekijken. Niets gaat boven het zelf ervaren van dat waar je al langer over leest en hoort. Daarom is het belangrijk dat jullie hier zijn.



**Beruchim habaim
(welkom) in Israël!**

Het JNF en Israël zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens deze reis zien jullie welk verschil het JNF maakt door jarenlang te investeren in onder andere bosaanplant, waterreservoirs en onderzoek. Dat vind ik het mooie aan het JNF. We werken, samen met onze donateurs, aan een groen en gezond Israël voor de lange termijn. Samen zorgen we ervoor dat we goed omgaan met de natuurlijke bronnen van het land, zoals bos en water, zodat wij, maar ook de generaties na ons, er zolang mogelijk van kunnen genieten.

Jullie hebben deze reis ook een primeur: de inwijding van de allereerste Nederlandse JNF bosbrandweerwagen! Geweldig hoeveel mensen daaraan hebben bijgedragen.

Ik sluit mij donderdag bij jullie aan en David Kornmehl, onze voorzitter, zal er vanaf vrijdagochtend bij zijn. Dan zijn we allemaal samen voor de shabbat maaltijd in het hotel 's avonds. Intussen zijn jullie in de beste handen die je maar kunt wensen, namelijk die van Barbara, Joanne en Leontine, onze gids.

Ik wens jullie een prachtige reis en tot snel.

Hartelijke groet,
Vivian Rinat, directeur



Even voorstellen...

Barbara Flesschedrager, office manager

'Ik werk sinds 2008 bij het JNF. Dit was een wens die uitkwam. Sinds ik mij kan herinneren zag ik al het tubetje JNF honing met Rosh Hashana bij mijn opa en oma en vertelde opa over Israël en de bomen daar. Werken voor het JNF is uitdagend, super leuk en afwisselend vanwege de diversiteit in onze projecten: bomen, water, onderzoek, landbouw en welzijn. Ik hoop nog heel lang te mogen bijdragen aan de ontwikkeling van Israël, voor nu en de komende generaties.'

Joanne Nihom, journalist/ schrijver

'Het JNF is voor mij het blauwe busje vroeger bij mijn grootvader en mijn ouders en later ook in mijn eigen huis. Het JNF is voor mij ook bomen geven aan familie en vrienden bij speciale gelegenheden. Sinds ik in Israël woon, ben ik me nog bewuster geworden van de enorme belangrijkheid

van het JNF. Dat ik mag werken voor een organisatie die zich al meer dan 100 jaar bewust is van het belang van onze aarde, de natuur en ons land, en deze kennis ook deelt met de rest van de wereld, voelt als een enorme eer.'

Beruchim habaim

Leontine Cohen Pauka, gids

'Er zijn vier momenten in mijn leven die hebben bijgedragen aan mijn affiniteit met de JNF. Het eerste moment was toen ik geboren werd, in november 1961, in de bosrijke omgeving van Driebergen.

Tijdens de eerste winter van mijn leven liet mijn moeder mij, goed ingepakt in een deken met een warme kruik, buiten slapen. Mijn liefde voor bomen, bos en natuur is daar ontstaan. Het tweede moment was ter gelegenheid van mijn huwelijk, toen op onze naam twee bomen werden geplant in Israël. Het derde moment was tijdens de periode dat ik in Parijs woonde. Iedere zondag maakte ik, samen met een groep vrienden die elkaar kenden van een JNF Israël reis, prachtige wandeltochten in de bosrijke omgeving van Parijs. Het vierde moment is sinds ik in Israël woon en werk en met veel plezier groepen van JNF Nederland, België en Frankrijk gids.'

De woordjes van vandaag

Zondag	jom rishon	יום ראשון
Vallei	emmek	עמק
Natuur	tevva	טבע
Water	maiem	מים
Boom	etz	עץ
Bos	ya'ar	יער



We overnachten in:

Prima City Hotel Tel Aviv
Mapu Street 9
Tel Aviv
Tel. 00-972-3-5246253

Ruimte voor aantekeningen!

